

## 1. Doelen

### 1.1. Lesdoelen

- Copingstrategieën ontwikkelen om met probleemsituaties om te gaan.
- Nadenken over wanneer de grens van het toelaatbare overschreden wordt.
- Het ongevraagd publiceren van iemands persoonlijke gegevens linken aan het fenomeen cyberpesten.

### 1.2. Leerplandoelen, leerplan media

- Een kritische en reflecterende houding ontwikkelen ten opzichte van de eigen en andermans omgang met media en met de mediawereld (2.12).
- Inzien dat bepaalde mediacontent positieve en negatieve gevolgen kan hebben voor het eigen welzijn en dat van anderen (2.7).
- Mediaboodschappen kritisch beoordelen naar inhoud, vorm of gebruik (2.4).

## 2. Werkwijze

- Deel de klas in vier groepjes. Elk groepje krijgt een getuigenis (zie werkblad)
- In kleine groep zoeken ze een antwoord op de volgende vragen:

**Wat is hier precies fout gegaan?**

**Welke raad zou je aan het slachtoffer geven om dergelijke problemen te vermijden?**

- Duid voor elk groepje een woordvoerder aan. De woordvoerder schetst de situatie waarrond zij gewerkt hebben en stelt hun oplossingsstrategieën voor.
- Bevraag de andere leerlingen van de klas: zijn zij akkoord met deze oplossing? Vinden ze deze haalbaar / doenbaar? Waarom (niet)?

## 3. Werkbladen

Zie volgende pagina.

**Werkblad 1**  
**Getuigenis van Janne**

*Mijn beste vriendin Emma en ik zijn allebei 11 en we dromen ervan om model te worden. Onlangs hebben we samen een fotosessie gehouden. We hebben met de digitale camera keiveel foto's van elkaar getrokken in verschillende outfits: zomerkledij, winterjas, broeken, rokjes, en ook in ons ondergoed. We lagen echt dubbel van het lachen en het werden echt superleuke foto's. Ik heb de foto's op mijn Facebookprofiel gezet. Dat is toch enkel zichtbaar voor mijn vrienden.*

*Plots kreeg ik een mailtje met mijn ondergoed-foto en als onderricht 'hete meid!'. De mail is verstuurd van op een anoniem adres en ik heb echt geen idee van wie de afzender kan zijn. Maar dat was nog niet het ergste. De dag nadien kreeg ik de schok van mijn leven. Dezelfde foto met hetzelfde onderricht hangt in de gang op school! Ik schaam mij echt dood! Ik heb de foto onmiddellijk van de muur getrokken. Maar het is te laat. Iedereen heeft hem al zien hangen...*

**Wat is hier fout gegaan?**

.....  
.....  
.....

**Is het Janne's schuld dat de foto's rondgestuurd worden?**

.....  
.....  
.....

**Hoe kan de situatie opgelost worden?**

.....  
.....  
.....

**Wat zou je aan Janne aanraden?**

.....  
.....  
.....



## Werkblad 2

### Getuigenis van Niels

*Ik ben Niels en ben tien jaar. Een goed jaar geleden maakte ik kennis met een meisje van 12 jaar op zo'n chatkanaal van tv: Eva. Voor de eerste keer voelde ik mezelf volledig op mijn gemak bij een meisje. In mijn klas zitten alleen maar van die trutten die vooral willen opvallen en die alleen maar vallen voor de populaire jongens. Het geeft echt een supergoed gevoel om iemand te ontmoeten die je begrijpt en aanvaardt om wie je bent.*

*Tijdens het chatten via Skype leerde ik Eva steeds beter kennen. We wisselden foto's uit en deelden elkaars geheimen. Het verlangen om elkaar in levenden lijve te zien werd groter en groter, dus hebben we afgesproken op de Grote Markt. Ik keek daar echt superhard naar uit!*

*Maar dat hadden we dus beter niet gedaan. Eva bleek helemaal niet zo lief en begrijpend te zijn. Integendeel. Ze had echt een dikke nek en kon enkel over zichzelf praten. Plotseling interesseerden mijn verhalen haar niet meer. En ze was dan ook nog eens lelijk! Ik ben er dan ook snel onderuit gemuisd met het excuus dat ik niet lang mocht blijven van mijn ouders. Ik heb daarna geprobeerd om niet meer met haar te chatten, maar die Eva blijft volhouden. Ze wil perse nog eens afspreken, ze wil mij blijven zien, want ze vond mij toch zo fantastisch omdat ik zo goed kon luisteren! Ze blijft maar mailen, sms'en en bellen. Gisteren stond ze hier zelfs voor de deur!*

#### Wat is hier fout gegaan?

.....

.....

.....

#### Had Niels het anders moeten aanpakken?

.....

.....

.....

## Werkblad 3

### Getuigenis van Tom

*Seppe en ik speelden vaak samen Runescape en we waren echt beste vrienden. Seppe heeft mijn avatar zelfs al eens gered. Ik was in het midden van een keihard gevecht toen mijn moeder riep dat ik onmiddellijk moest komen eten of dat ze anders de computer ging komen uitzetten. Ik heb dan gauw mijn paswoord aan Seppe gegeven, zodat hij met mijn avatar kon verder spelen. Supersympathiek van hem!*

*Later zijn Seppe en ik een beetje uit elkaar gegroeid. Runescape interesseerde mij niet meer zo erg, dus speelde ik ook niet zo vaak meer. Seppe kon daar niet mee lachen. Hij vond dat ik hem in de steek liet. Vorige week moest ik op school bij de directeur komen. Ik werd echt aan een kruisverhoor onderworpen. Waarom had ik een mailtje naar de hele klas gestuurd waarin ik zowat iedereen beledigde en uitlachte? Ik had echt geen idee waar het over ging, maar niemand geloofde mij. Ook mijn ouders waren heel erg kwaad. Als straf mocht ik niet meer op de computer. Het gekke was dat er plotseling weer een mailtje naar de hele klas gestuurd werd. En ik kon het niet geweest zijn, want ik mocht niet op de computer! Gelukkig geloofden mijn ouders mij toen wel en hebben ze mij verdedigd. Mijn vader heeft zelfs klacht ingediend bij de politie. Het duurde niet lang vóór bleek dat Seppe hierachter zat. En ik dacht nog wel dat we vrienden waren...*

#### Wat is hier fout gegaan?

.....

.....

.....

#### Wie heeft hier iets fout gedaan?

.....

.....

.....

#### Hoe had deze situatie vermeden kunnen worden?

.....

.....

.....

## Werkblad 4

### Getuigenis van Eline

*Ik was echt gek op Thomas toen hij mijn lief nog was. Na schooltijd chatten we altijd uren aan een stuk. Da's cool, zeker nu we alle twee een webcam gekregen hebben. Chatten en mekaar zien via de pc: als dat niet fijn is!*

*Op een dag stelt Thomas voor om een spelletje te spelen. Telkens één van de twee verliest, moet die een kledingstuk uitdoen. Ik was er eerst niet helemaal gerust in, maar ik ging nu ook niet flauw doen hè. « Oké, stel je eerste vraag maar! », heb ik heel stoer gezegd. Thomas was echt veel te sterk. Hij wist gewoon alles! Ik niet, dus ik moest laag na laag uittrekken. Na verloop van tijd zat ik enkel in mijn ondergoed voor de camera. Maar ja, het was een spel en Thomas was mijn lief, dus dat kan eigenlijk geen kwaad.*

*Maar na een paar weken leerde ik een andere jongen kennen. Ik was toch al niet meer zo verliefd op Thomas, dus ik heb het toen uitgemaakt. Een paar dagen later begon ik sms'jes te krijgen van jongens die ik helemaal niet kende, maar die vroegen of ik met hen wou afspreken. Ik wist niet wat er gebeurde! Mijn moeder is toen op zoek gegaan en ze heeft ontdekt dat mijn telefoonnummer op facebook werd verspreid! En er stonden foto's bij van mezelf waar ik enkel nog ondergoed aan had.*

**Wat is hier fout gegaan?**

.....

.....

.....

**Wie heeft hier iets fout gedaan?**

.....

.....

.....

**Hoe kan de situatie opgelost worden?**

.....

.....

.....

**Wat zou je aan Eline aanraden?**

.....

.....

.....